

DE ANTROPOSOFISCHE VERENIGING ALKMAAR – BERGEN E.O. NODIGT U UIT.



*Auguste Rodin*

**Orgaandonatie :  
een innige band tussen donor en ontvanger**

**Voordracht van Henk Verhoog  
maandag 19 februari 2018**

**20:00 – 22:00 uur**

**GRATIS TOEGANG –  
BELANGSTELLENDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM**

Adriaan Roland Holtschool voor vrije school onderwijs  
Prins Hendriklaan 56-58, 1862 EL Bergen NH

Orgaandonatie is een beladen onderwerp. Omdat je er niet goed over na kunt denken zónder je voor te stellen hoe het is als je dood bent. En toch kun je daar niet onderuit, want alleen door alle kanten van dit dilemma te belichten kun je tot een weloverwogen 'ja' of 'nee' komen. Moet je nu wel of geen orgaandonor worden?

Het beschikbaar stellen van organen wordt algemeen gezien als een ultieme daad van liefde. Er bestaan inmiddels veel ervaringen met het 'dragen van een orgaan van iemand anders'.

Zowel voor de donor als voor de ontvanger spelen een groot aantal aspecten mee. Het gaat zowel om medische problematieken als om ethische en morele vraagstukken.

De antwoorden zijn afhankelijk van je opvatting over hoe je als mens verbonden bent met de zintuiglijk waarneembare en met de geestelijke wereld. Het gaat daarbij ook over vragen over het hiernamaals.

De voordracht wil een aanzet geven tot een persoonlijke verkenning van deze aardse en hemelse aspecten.

Henk Verhoog was werkzaam als bio-ethicus aan de Universiteit Leiden. Hij heeft biologie gestudeerd en zich gespecialiseerd op de filosofie en ethiek van de biologie, waaronder de mens-dier en de mens-natuur relatie. Henk Verhoog kan ons bij onze verkenning behulpzaam zijn als een inspirerende gids.