

Memento voor de huidige tijd

HET GEDWONGEN 'AFSCHEID' VAN DE WALDORFSCHOOL IN 1938

De laatste toespraken aan de leerlingen tijdens de afscheidswEEK



Feestelijke gedenkavond

Naar aanleiding van het jubileumjaar Waldorf 100 en ter gelegenheid van de herdenking van Rudolf Steiners sterfdag op 30 maart tijdens dit jaar, schenken wij **op vrijdag 27 maart** aandacht aan de zeven jaar durende sluiting van de school van Stuttgart door het nationaal-socialistische regime vanaf 1 april 1938. De school wenste zich niet aan te passen en ze was daarom een doorn in het oog van de nieuwe machthebbers. De school, die er diep van overtuigd was dat deze sluiting de eeuwige kern van de Waldorfpedagogie niet kon raken en deze het 'regime' zou overleven, sloot haar werkzaamheden af met een grootse 'feestweek', waarin ook de herdenking van Rudolf Steiners sterfdag lag. Ze toonde een hele week een laatste maal haar zuiverste gezicht: met tonelen, met concerten, met ontmoetingsmogelijkheden en toespraken van grote diepte waarmee de leerlingen moed werd ingesproken. De toespraken zijn bewaard en verschijnen nu voor het eerst vertaald te dezer gelegenheid in een boekje dat op deze avond aangeboden wordt. Deze toespraken brengen in hun geheel en in de praktijk — als vrijwel geen andere teksten — een beeld van wat de diepste morele kern van deze pedagogie is. Het verschijnen van dit memento-boekje zal ingeleid worden, er zullen fragmenten uit gelezen worden, begeleid met muziek en zang.

- inleiding: Wilbert Lambrechts
- lezers: Johan De Schutter, Wilma Develter, Pieter Govaerts, Peter Schroeijers
- muziek: - klas 11J van De Es, o.l.v. Christoph Skerath: meerstemmige koorzang
- Taurus Quartet (met Wietse Beels): Beethoven, Opus 59 nr. 1, opus 95 en opus 127
- plaats: De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
- datum: vrijdag 27 maart om 20u
- bijdrage: € 8,00 – graag aanmelden op: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

organisatie: vzw Antroposofische Vereniging, initiatiefgroep Antwerpen, i.s.m. vzw Via Libra
V.U.: W. Govaerts, Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen, initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be