

Zaterdag 29 mei

Van impressie naar expressie!

Wandelen, poëzie en schilderen in de natuur geven ons nieuwe energie en vitaliteit.

Ochtend:

Wandelend in bos en duin, voelend, ruikend, horend, kijkend... laten wij ons door de natuur inspireren om ons eigen gedicht te schrijven.

Vervolgens leren wij om hun klanken en ritmen in ons lichaam en in de ruimte te laten klinken.

Middag:

Wij gaan in de natuur op zoek naar bloemen, bladeren en kruiden om onze eigen planten pigmentverf te maken waarmee wij ons gedicht gaan schilderen. Zo vallen taal en kleuren samen en verdichten zich. Dit geeft ons levenskracht en vitaliteit.

Adres: Therapeuticum de Egelantier, Bergen NH

Tijden: 10 uur tot 16 uur

Info en aanmelden: Véronique Delattre 06 3832 6702 en veroniquelogos@icloud.com of Nelie Tjallingii: 06 5268 2037 en nelietjallingii@gmail.com

Vaktherapeuten spraak-drama en beeldend:
www.therapeuticum-egellantier.nl

Prijs: 60 euro (graag jullie eigen lunch meenemen).