

## Zaterdag 22 september

### **Van impressie naar expressie!**

Wandelen, poëzie en schilderen in de natuur geven ons nieuwe energie en vitaliteit.

#### **Ochtend:**

Wandelend in bos en duin, voelend, ruikend, horend, kijkend... laten wij ons door de natuur inspireren om ons eigen gedicht te schrijven. Vervolgens leren wij om hun klanken en ritmen in ons lichaam en in de ruimte te laten klinken.

#### **Middag:**

Wij gaan in de natuur op zoek naar bloemen, bladeren en kruiden om onze eigen planten pigmentverf te maken waarmee wij ons gedicht gaan schilderen. Zo vallen taal en kleuren samen en verdichten zich. Dit geef ons levenskracht en vitaliteit.

**Adres:** Therapeuticum Egelantier, Bergen NH

**Tijden:** 10 uur tot 16 uur

**Info en aanmelden:** Véronique Delattre 06 3832 6702 en veroniquelogos@icloud.com of Nelie Tjallingii: 06 5268 2037 en nelietjallingii@gmail.com

Vaktherapeuten spraak-drama en beeldend: [www.therapeuticum-egellantier.nl](http://www.therapeuticum-egellantier.nl)

**Prijs:** 75 euro (graag eigen brood mee, voor soep wordt gezorgd).

### ***RIVIERBAKEN***

***Gorcum 22 april 1988***

***Daar waar het water was,  
daar waar het, later, wás  
wat ik als kind al wist***

***Daar waar het water is,  
daar waar het baken is***

***I. Gerhardt***

