

Novalis-seminar op 3 en 4 februari 2023.

De impuls van Novalis - noodzakelijke stap voor de toekomst?



Novalis is door Rudolf Steiner beschreven als een individualiteit die beschikte over een bewustzijn waar we als mensheid pas in een verdere toekomst aan toe zullen zijn. Het was Novalis niet gegeven om dat naar buiten te brengen zoals dat naderhand door de geesteswetenschap naar de wereld is gebracht. Steiner maakt ons echter opmerkzaam op het unieke vermogen van Novalis om diepe, wonderbaarlijke spiritualiteit in innige verbinding te brengen met scherp waarnemen en denken. *Novalis volgde daarin een volstrekt individuele*

zoektocht naar waarheid.

In de laatste toespraak die Steiner nog voor de leden van de antroposofische vereniging houdt (28 september 1924) besteedt hij niet voor niets grote aandacht aan de individualiteit van Novalis. Hij beschrijft deze als ‘‘ een lichtende voorbode van de Michaël-stroming, die u allen tot baken moet zijn’’. Hij gaf aan dat alle antroposofen vroeger of later de individualiteit van Novalis zullen ontmoeten.

In de inleiding op dit seminar staat Frans Lutters hier uitgebreid bij stil.

Het is voor velen een worsteling om bevredigend om te gaan met de ogenschijnlijke tegenstelling tussen hoofd en hart. In de ‘‘Filosofie van de vrijheid’’ reikt Steiner ons nauwkeurige filosofische kaders aan over kennis, denken en waarnemen. Maar daarnaast noemt hij op tal van momenten het belang van ‘‘de juiste stemming’’ waarin wij bijeen moeten zijn, het open staan voor de van liefde vervulde kracht van Christus, en voor de moedgevende kracht die van Michaël uitgaat. Hoe verhoudt zich dat tot onze persoonlijke kennisverwerving, en hoe brengen we dat in ons dagelijks bestaan tot leven?

Het werk van Novalis kan ons inspireren om stappen te maken waar Steiner ons keer op keer, voordracht na voordracht, dringend op wijst: maak je los van je preoccupaties, en school je in de kunst van zuiver waarnemen en scherp denken, binnen elk levensgebied. Hoewel de functie van het denken uiterst belangrijk is, is de rol ervan binnen het totaal van de werkelijkheid waarin de mens zich ontwikkelt, beperkt. Daarmee bedoelt hij niet dat waarnemen en denken aan de kant worden geschoven, integendeel, maar door onszelf op de juiste plaats moeten worden gehouden. Hoe kunnen we daar daad-werkelijk vorm aan geven? En hoe verhoudt zich dat tot ‘‘kennis van het hart’’ die zich vaak onontkoombaar opdringt? Staan we er bij stil hoe ingrijpend de stap is die hierin van ons wordt gevraagd?

Dit seminar is een ‘‘Aufforderung zum Tanz’’ – om samen te onderzoeken hoever we zijn gevorderd om ons ‘‘oude denken’’ los te laten, en daadwerkelijk een individuele weg te gaan die niet leunt op autoriteiten buiten ons.

Na de inleiding op vrijdag zullen we de dag erna praktisch aan de slag gaan met deze vragen, onze persoonlijke ervaringen bespreken, en elkaar inspireren.

Programma

Vrijdag 3 februari

Locatie: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Aanvang 20.00 uur, toegang: 8 euro, betalen aan de ingang. Inloop vanaf 19.30 uur.

20.00 Lezing door Frans Lutters.

Deze is toegankelijk voor iedere belangstellende. Voorkennis is niet vereist. Breng dus voor deze avond gerust iemand mee.

Vervolg seminar o.l.v. Frans Lutters:

Zaterdag 4 februari Zaal open om 09.00 uur.

Vervolg seminar o.l.v. Frans Lutters:

09.30 – 11.15 uur deel 1

pauze

11.30 – 13.00 uur deel 2

Lunchpauze

Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. Breng je eigen lunchpakket mee.\

13.30 – 15.45 uur deel 3

15.45 – 16.00 uur afsluiting

De avond-inleiding vormt voor de deelnemers één geheel met het seminar.

Kosten 48 euro. (hier is de toegang op 3 februari bij inbegrepen).

Te voldoen op rekening NL66 INGB 0006 9057 17 t.n.v. G. van den Dool, met vermelding SEMfeb23 en je naam.

Je inschrijving is definitief na ontvangst van je betaling.

Route

Per auto:

Er is voldoende parkeerruimte op het terrein achter het Walkartcentrum. **NB:** lees de meegestuurde aanwijzingen goed – dan kom je zonder onnodige rondjes op de goede plek uit!

Per bus:

Zowel vanuit Amersfoort, Utrecht als vanaf treinstation Driebergen-Zeist is het Walkartcentrum goed bereikbaar met de bus. Bekijk de actuele vertrektijden in het weekend!

Informatie:

Heb je nog vragen, mail dan naar Gerard van den Dool; g.vandendool@planet.nl

of bel op telefoonnummer 06 – 5375 2302