

De zoektocht naar je IK -kracht

Schildercursus in de sluiertechniek op vochtig papier

Van magenta naar violet

Bij een zonsopgang en zonsondergang zien we de kleuren aan de hemel verschijnen. Deze kleuren leggen een bepaalde weg af. Zo is magenta de eerste kleur die ons in de dag brengt, gevolgd door karmijnrood, vermiljoen, oranje, geel, geelgroen en midden op de dag komen we in het smaragdgroen en vervolgen dan de weg naar de nacht met turkoois, kobaltblauw, indigo en als laatste violet. Het wezen van elke kleur laat ons een volgende stap in onze ontwikkelingsweg zien. We gebruiken het verhaal van **Parcival** om deze ontwikkelingsweg, deze zoektocht naar het ware levensdoel, naar je **IK-kracht** te verdiepen. Ook wij worden in onze zoektocht, evenals Parcival, talloze malen op een dwaalspoor gebracht. Het verhaal laat ons zien dat Parcival van een dof bewustzijn stapje voor stapje wakkerder wordt en uiteindelijk ontwaakt in de bewustzijnsziel en de graal ontvangt.

Opbouw cursus

We schilderen iedere bijeenkomst een kleur uit de kleurenreeks van 12 kleuren. We gebruiken dun onbedrukt courantpapier wat we nat maken en weer droog zodat we een vochtige basis hebben. Iedere bijeenkomst werken we op een nieuw vel papier aan een nieuwe kleurbeweging. Stap voor stap leer je de verschillende bewegingen van de kleuren kennen.

Datum & tijden

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van drie uur. We starten op woensdagmiddag 20 september 2023 om half twee tot half zes. Voorstel vervolgdagen: 27 september, 4, 11 en 25 oktober, 1, 8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december 2023. De kosten voor de gehele cursus bedragen 360 euro, inclusief schildermateriaal en benodigdheden.

Plaats

De cursus vindt plaats in mijn praktijk.
Waterfront 439
5658 SM Eindhoven

Informatie en contact:

Karin Lamers
Praktijk voor medische schildertherapie
T: 0652074800
E: karinlamers@planet.nl
W: www.medischeschildertherapie.nl