

## Dag over en voor de ongeborenen op zaterdag 20 april 2024



20 april 2024 is er een dag over de ongeborenen. Wie zijn zij? In welke wereld leven zij voordat zij geboren worden? Wat kunnen wij voor de ongeborenen op aarde betekenen? Deze en vele andere vragen worden deze dag belicht tijdens de lezing en in de werkgroepen. Een vervolg van deze dag vindt plaats op 2 november 2024 in Antwerpen. (Informatie hierover volgt nog).

Opzet van de dag:

10 uur inloop

10.15-11.30 uur: lezing Myriam Driesen (Zeist) Jeanne Meijs (Antwerpen)

11.30-12.00 uur: koffie en thee

12.00- 12.45 uur: werkgroep (euritmie, embryologie, gespreksgroep, kunstzinnige werkgroep, kraamzorg)

12.45-13.30 uur: lunch: broodjes, sap en fruit.

13.30-15.00 uur: werkgroep (vervolg van de ochtend)

15.00- 15.30 uur: zingen en afsluiting

Kosten: 75,00 euro per persoon. Overmaken op NL87 INGB 000495557 onder vermelding van je naam en dag ongeborenen.

Voor verdere informatie en opgave (tot 15 maart 2024) kan je mailen naar

Loïs Eijgenraam [loiseijgenraam@hotmail.com](mailto:loiseijgenraam@hotmail.com)