

Willem Daub
'FILOSOFIE van de VRIJHEID' ... DOEN
Vrijdagavond en Zaterdagochtend 29 en 30 maart 2019

De *Filosofie van de vrijheid* is een doe-boek. Daarom een practicum!

In een aantal bijeenkomsten werken we in een dertigtal oefeningen de belangrijkste elementen van 'de filosofie van de vrijheid' door.

We laten ons door visuele en taalkundige raadsels wakker schudden, observeren wat eenvoudige rekenkundige en vooral meetkundige vraagstukken in ons bewustzijn oproepen (dat is de beste aanzet tot het *observeren van het denken*, de centrale en vernieuwende methodiek van de Filosofie van de Vrijheid).

We gaan een stap verder door waar te nemen hoe we schijnbaar vaststaande begrippen in beweging kunnen brengen (dynamiseren), dat is onze eigen activiteit, en proberen dan onze aandacht om te stulpen in een vragende houding naar de geestelijke oorsprong van de begrippen toe. Dan krijgt ons onderzoek een meditatief karakter. We kunnen altijd het boek er weer eens bij nemen, bijvoorbeeld als er een vraag naar is of bij het belangrijke negende hoofdstuk.

In de eerste, verkennende bijeenkomst op **vrijdagavond 29 maart** wordt een wijds overzicht geschetst van 5000 jaar bewustzijnsontwikkeling onder de titel *De Bhagavad Gita, de Brieven van Paulus en de Filosofie van de Vrijheid*, een ontwikkeling die doorloopt tot in de verre toekomst. Ook doen we een eerste samengestelde waarnemings- en metamorfose-oefening, waarin de hele methodiek van de cursus aanschouwelijk wordt.

Op de **zaterdagochtend 30 maart** doen we dan een aantal vervolgoefeningen.

Op grond van 29 en 30 maart kunt u dan besluiten of u in een of meer verdere bijeenkomsten deze oefenweg wilt vervolgen. Het is de veiligste en meest trefzekere weg naar beginnende geestelijke ervaringen, omdat het enige wat u volgt uw eigen individuele denken is. Maar daaraan vallen werelden te ontdekken.

Willem Daub is Filosoof, Mathematicum, Antroposoof, Natuurwezen vriend en onderzoeker van vormkrachten.

Inhoudelijke informatie: Willem Daub willemdaub@kpnmail.nl 06-44038905

Wanneer: Vrijdag **29 maart** van 19.30 tot 21.45 en
Zaterdag **30 maart** van 10.00 tot 13.00 uur

Waar: Druifstreek 61, Leeuwarden

Kosten: € 25,-

Aanmelden: graag vóór **10 maart** via pafryslan@gmail.com

Het practicum gaat door als er minimaal 12 deelnemers zijn. Fijn als je je spoedig wilt aanmelden, zodat we snel duidelijkheid kunnen geven over het doorgaan van dit practicum.