

Over Willem Zeylmans van Emmichoven

* Helmond, 23 november 1893 – † Kaapstad, 18 november 1961



Nederlands arts en psychiater die talrijke voordrachtsreizen maakte over de hele wereld. In november 1923 werd hij op voordracht van Rudolf Steiner tot voorzitter gekozen van de Antroposofische Vereniging in Nederland (A.V.i.N.). Dit is dan een zelfstandige Nederlandse vereniging opgenomen in de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (A.A.G.) in Dornach. Toen hij samen met andere Nederlandse antroposofen (zoals Ita Wegman en Elisabeth Vreede) in april 1935 door het bestuur in Dornach uit de A.A.G. was gezet, ging Zeylmans met de A.V.i.N. zelfstandig verder totdat de Nederlandse Vereniging zich in 1960 op *zijn* initiatief weer met de internationale vereniging, de A.A.G. verbond.

Van Willem Zeylmans zijn de volgende twee eerdere incarnaties bekend geworden:

- Raymundus Lullus of Ramón Llull (Palma de Mallorca 1232 - Noord-Afrika 1315 / 1316), veelzijdig Catalaans priestergeleerde, theoloog en filosoof, die de bijnaam “doctor illuminatus” kreeg. Met 12 medebroeders richtte hij op Mallorca een eigen academie in. Als missionaris ijverde hij jarenlang onder de Noord-Afrikaanse moslimbevolking voor het christelijk geloof, waarbij hij herhaaldelijk gevangen werd genomen en uiteindelijk gedood.
- Ptolemaeus I of Ptolemaeus Sotus van Egypte (367 - 247 voor Chr.), de oudere halfbroer van Alexander de Grote (356 - 323 voor Chr.) en Alexanders belangrijkste legeraanvoerder. Hij bracht na de dood van Alexander de Egyptische stad Alexandrië tot bloei o.a. door de Serapis-mysteriën naar deze plaats te halen en ijverde voor de uitbreiding van de hellenistische cultuur in Egypte en Noord-Afrika.

Primaire bronnen voor deze incarnaties:

- Wat Raymundus Lullus betreft, de voordracht van Rudolf Steiner gehouden op 5 januari 1924 te Dornach. GA 233-a: “Mysterienstätten des Mittelalters. Rosenkreutzertum und modernes Einweihungsprinzip”. Dornach 1991, 5^e dr., Rudolf Steiner Verlag. In Nederlandse vertaling verschenen onder de titel: “*Middeleeuwse mysteriën, Rosenkruisers en moderne inwijding*”. Dit is het eerste deel in de boekuitgave “De opstanding van de geest”. Amsterdam 2008, Uitgeverij Pentagon.
- Voor beide incarnaties zie Frans Lutters: “Daniël van Bemmelen 1899-1982. Opnieuw geboren aan het begin van het Lichte Tijdperk”. Zeist 2005, Vereniging voor Vrije Opvoedkunst. Met name de pagina's 108-114, 187-191 en 229-235 in dit boek.

LITERATUUR:

Ed a. Taylor: “Willem Zeylmans, baanbreker voor de nieuwe geest”. Amsterdam 1993, Uitgeverij Pentagon. 80 pag., isbn: 90-72052-29-3.

Willem Zeylmans: “Mijn kinderjaren”. Uitgave t.g.v. de boeken 10-daagse in maart 1993. Zeist / Eindhoven / Amsterdam 1993, Werkgroep Carroussel i.s.m. Uitgeverij Pentagon. 60 pag., isbn: 90-73020-08-5. [Autobiografische verhalen over kindertijd en jeugdijaren.]

Herman Boswijk (redactie en samenstelling): “Herinneringen aan Willem Zeylmans van Emmichoven”. Den Haag 2002, 2^e herz. dr., Antroposofische Vereniging in Nederland. 49 pag. [Bundeling van in de jaren 1961, 1964, 1979 en 1991 verschenen artikelen van diverse auteurs over Zeylmans in het tijdschrift Mededelingen van de Antroposofische Vereniging in Nederland.]

Albert Soesman: “De Zeylmans-impuls”. Den Haag 2002, 2^e herz. dr., Antroposofische Vereniging in Nederland.

LITERATUUR – DUITSTALIG:

Emanuel Zeylmans: “Willem Zeylmans van Emmichoven. Ein Pionier der Anthroposophie”. Arlesheim 1979, Natura Verlag. 409 pag., isbn: 3-85817-102-4. [Deze biografie is geschreven door zijn zoon, die in 2008 op 81-jarige leeftijd overleed.]

Peter Selg: “Willem Zeylmans van Emmichoven. Anthroposophie und Anthroposophische Gesellschaft im 20. Jahrhundert“. Schriftenreihe des Willem Zeylmans van Emmichoven Archiv, Band I. Arlesheim 2009, Verlag des Ita Wegman Instituts. 260 pag., isbn: 978-3-9523425-4-1.

Thomas Meyer: „Willem Zeylmans van Emmichoven (1894¹-1961) – ein Zukunftsgestalt der Anthroposophie“. Der Europäer, jrg. 13, nr. 11, september 2009, pag. 6-11. [Dit artikel verscheen naar aanleiding van de bovenstaande publicatie van Peter Selg.]

Zie verder:

<http://www.antroposofie.nl/antroposofie/biografieen/ms/zeylmans>

<http://www.wegmaninstitut.ch/zeylmans-archiv.html> : een levensoverzicht (met literatuur).



¹ Geboortjaar is niet juist. Dit moet natuurlijk 1893 zijn.