



Bert Voorhoeve

Sprookjes zijn goud waard

Tweehonderd jaar geleden, in 1812, verscheen de eerste druk van de sprookjesverzameling van de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm. Evenals andere sprookjesverzamelaars in vele landen waren zij zich ervan bewust dat sprookjes goud waard zijn.

Sprookjes vertellen in beelden over onze gouden levensdraad: de ontwikkelingsweg die we gaan als mens en mensheid. Sprookjes reiken ons de 'draad van Ariadne' aan, die kan helpen bij het vinden van de weg door het leven.

Het goud dat sprookjes kunnen schenken kan vele vormen aannemen: wijsheid, humor, hoop en vertrouwen, bemoediging, een positieve kijk op het leven, liefde voor ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkhe-

den van de mens. Daarom is het zo belangrijk om aan kinderen sprookjes te vertellen. Als je de wijsheid beleeft die in sprookjes is verborgen, dan kun je met des te meer liefde en overtuiging sprookjes aan kinderen vertellen. De sprookjesbeelden kunnen met het kind meegroeien en omgevormd worden tot volwassen creativiteit, die tot levenskunst kan worden.

In dit boek wordt de waarde van sprookjes vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt onder meer besteed aan: de oorsprong van sprookjes, de beeldentaal, het mensbeeld in sprookjes, sprookjes en religie, sprookjes bij ziekte, sterven en rouw, natuurwezens, het verschil tussen sprookjes voorlezen of vertellen en televisie of film kijken.

Van Bert Voorhoeve verschenen eerder bij uitgeverij Christoffoor: *Beelden als inspiratiebron*, *Op doorreis naar jezelf*, *Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood*, *Verhalen en sprookjes rond de geboorte*, *Waar kom je vandaan en waar wil je heen?*, *Zicht op een nieuwe levensfase*.

224 blz. paperback € 19,50 ISBN 978 90 6038 690 3