

# Michael Stemming

er golven mensenzielen  
westwaarts getrokken  
in't gaan gericht,  
over het wijds gerijpte land

-

de voorwaarts strevenden  
gehuld in mensengestalten  
stromen zonverzameld voorbij

koperen klanken omhullen hen  
in niet te stuiten voortgaande maten-  
en ritmen wisselen blijmoedig

het muzisch vlechtwerk klinkt vuur doorwarmd, gewichtloos

een bries verluchtigt de deelnemenden  
wiens zielen zekervol gerijpt  
wiens klanken, opgenomen samenkomen

als ware het één stem  
een wel luidend koor  
een zee van tonenlijnen

-

ridderlijk verheugd dein ik mee  
het machtig dalende zonlicht tegemoet  
naar daar, waar 't louterend goud  
ons vurig vlamvend opwacht