



Cornelis Boogerd: [meel@soverin.net](mailto:meel@soverin.net)

# Hulpkring Oekraïne 4

- 22-4-2022 -



Nog een beeld van Inna Nikolajeva uit Dnίpr. Zij schrijft hierbij: -

*"Dit is Mariupol, dat zich verbergt in opslagfaciliteiten. De wereldster is het leven dat beeft in Marioepol. En van bovenaf: degenen die het in hun gebeden bewaren."*

## **Inhoud:**

- **Inleiding, actualiteit**
- **Kleuterjuf in oorlogstijd – Zernyatko - Charkiv**
- **Hulp in Nederland –**
  - **Lokale hulpkringen**
- **Hulp buiten Nederland -**
  - **Oekraïne – Freunde - Sophia**
  - **Slowakije**
- **Dit is mijn verhaal ...**
  - **Anna Klymashko**
  - **Vitalina Maslova**
  - **Olena Therekova**
- **Acties voor Oekraïne**
  - **Dopomoha Charkiv**
  - **Kaartenactie – Natalja Yeschenko**
  - **Kaartenactie Inna Nikolajeva**
  - **Actie uitgeverij Nearchus en webshop**
  - **Sponsorloop vrijeschool *De vijfster* in Apeldoorn**
- **Antrovista**
- **Een benefietconcert**
- **Over de Hulpkring Oekraïne**

Beste mensen,

hierbij ontvangt u de vierde Nieuwsbrief van de Hulpkring Oekraïne. In deze dagen lijkt iedere dag een week, er gebeurt heel veel. Om te beginnen danken wij u als lezers voor uw betrokkenheid en donaties! Dat maakt onze hulp mogelijk.

Ons werk als Hulpkring verschuift met de ontwikkelingen mee. De opvang in Nederland bleef tot nu toe beperkt omdat Oekraïeners kozen voor de grenslanden of Duitsland. De begeleiding van vluchtelingen onderweg wordt ook iets minder, de grootste stroom heeft nu het land verlaten. Maar het is afwachten wat de volgende golf van geweld in het oosten van Oekraïne betekent. Zo is men in Slowakije aan een limiet gekomen, waarover een bericht. Ook in Polen is het moeilijk huisvesting te vinden. De eerste gezinnen zijn al in Nederland opgevangen in de vrijeschool-omgeving. Ook binnen Oekraïne is een enorme stroom van vluchtelingen. Daarover vertelt Anna Klymashko in haar verhaal. Zij is betrokken bij de hulpvereniging "Dopomoha.Kharkiv" waarover we in de vorige Nieuwsbrief schreven. Ook in deze Nieuwsbrief zijn er enkele persoonlijke verhalen van mensen opgenomen. En er is een bericht over de kaartenactie, een initiatief van uitgeverij Nearchus en een benefietconcert.

Er gebeurt teveel om het allemaal in deze Nieuwsbrief op te nemen. Daarom hebben wij een webpagina bij Antrovista geopend, waar u de vorige Nieuwsbrieven kunt vinden, evenals andere informatie:

<https://www.antrovista.com/ukraine.html>

## Kleuterjuf in oorlogstijd – Zernyatko - Charkiv

De vrije kleuterschool Zernyatko (het graantje) in Charkiv was tot aan de oorlog een warme plek zoals we die kennen van vrije kleuterscholen. Leidster Anna Kantsedal was er voor haar kinderen. Op deze foto van 3 december viert ze advent in de klas. Zernyatko is een prive-kleuterschool waar ook kinderen met bijzondere aandacht komen. Daarom zijn er maar 14 kinderen. Voor de ouders is dat belangrijk, omdat ze anders ergens buiten de stad naar een opvang moeten. Het betekent ook dat de kleine groep ouders de kosten van de kleuterschool moeten dragen.



Hoe snel verandert de wereld. De oorlog kwam op 24 februari, de kleuterschool moest sluiten, de kinderen zijn weg, en de leidsters krijgen geen salaris meer. Charkiv is een zeer gevaarlijke plek, er is al veel verwoesting aangericht. De meeste mensen vluchtten uit de stad, ouderen en zieken moesten blijven. En het is nog niet voorbij. Charkiv ligt nu in de frontlinie, dagelijks zijn er beschietingen. Wanneer je Anna spreekt, dan hoor

je de explosies op de achtergrond. De verwachting is dat Rusland de stad in het Oosten van Oekraïne opnieuw zal aanvallen.

Anna en de twee andere leidsters besloten niet te vluchten. De twee leidsters bekommeren zich om de ouders en de kinderen, Anna richtte een hulpcentrum op in de kleuterschool. Daar worden goederen verzameld voor de mensen die achterbleven, zoals eten, kleren en medicijnen. Ook soldaten worden ondersteund die de stad verdedigen. Zij werkt samen met zeven bakkers die ook bleven, en brood bakken voor de mensen die niet wegkunnen of willen. Zo doen ze hun naam eer aan: "Het graantje" is een symbool voor Oekraïne als de graanschuur van Europa, die ook hele delen van de wereld van graan voorziet. Kleuterjuf Anna loopt nu rond met een kogelvrij vest en een helm op om iedereen te helpen die dat nodig heeft. Zij hebben een formele erkenning als hulporganisatie, zodat ze door de checkpoints heen kunnen komen. Met name in de dorpen in de omgeving is het onveilig. Laten we hopen dat zij en haar medewerkers ook op tijd kunnen besluiten om weg te gaan als het te gevaarlijk wordt. Wij wilden haar steunen, maar dat bleek niet zo eenvoudig. De verbindingen zijn slecht, zij moeten vaak schuilen, en zijn overwerkt. Het duurde dus even voordat ik een redelijk beeld van de situatie kreeg.

Het gaat in dit geval dus eigenlijk om twee aanvragen om financiële steun. De eerste betreft de kleuterschool en ondersteuning voor de salariskosten. Die bedragen voor het hele personeel van 7 (ten dele part-time) medewerkers 1583.- Euro per maand. (2 kleuterleidsters, 2 assistentes, administrator en schoonmaaksters). De vrijescholen in Oekraïne krijgen geld voor salarissen van

de Freunde der Erziehungskunst. Omdat Zernyatko een priveschool is en niet als NGO ingeschreven staat kregen zij die steun niet. Wij besloten vooralsnog om een maand salaris te doneren. Hopelijk kan de Sophia Stichting daar nog iets aanvullen.

De tweede aanvraag betreft financiële steun voor de goederen van het hulpcentrum. Dit staat onder andere op hun lijstje, naast de voedingsmiddelen, zoals meel voor de bakkers:

- + kettingzagen
- + batterijen
- + zaklampen
- + waterkokers
- + verlengsnoeren
- + pantoffels
- + handdoeken
- + hygiëneproducten (zeep, borstel, pasta)
- + vochtige doekjes
- + waspoeder
- + thee, koffie, delicatessen
- + laptops 2 stuks

Wij steunen dit Hulpcentrum met 750.- euro vooralsnog. Ze moesten nog wel een Iban rekening openen om überhaupt donaties van fondsen te kunnen ontvangen. Als

iemand steun verdient, dan is dat Anna met haar medewerkers in het hulpcentrum, die niet vluchtten en hun leven wagen om anderen te helpen. Wij danken u als lezers van deze Nieuwsbrief, dat u dit wilt meedragen. Hopelijk komt er een tijd dat we Anna kunnen steunen met mooie leermaterialen bij de wederopbouw. (CB)



## Hulp in Nederland

### *Lokale Hulpkringen – wie wil opvangen?*

Op verschillende plaatsen in Nederland bieden mensen opvang aan voor vluchtelingen. Tot nu toe kiezen die meestal voor de grenslanden en Duitsland. In Nederland zijn in ieder geval twee gezinnen opgevangen in Apeldoorn. De kinderen gaan eerst naar een speciale school, voordat ze eventueel op de vrijeschool mee kunnen. Een volgend gezin met twee jongetjes van 6 en 8 uit Kyjiv is aangekomen in Leeuwarden. Zij waren al vijf weken in Polen, maar konden daar geen plek meer vinden. Op de TV zagen ze dat hun dorp inmiddels verwoest is door de Russen, en vele bekenden van hen zijn gedood. We zijn nog steeds open voor mensen die opvang willen aanbieden, omdat we verwachten dat er toch nog meer vragen zullen komen. Op onze webpagina bij Antrovista vindt u een vragenlijstje daarover, dat u naar ons kunt opsturen. U krijgt dan een uitgebreide info-paper over de opvang toegestuurd. Alvast bedankt!

## Hulp buiten Nederland

### **Oekraïne**

Vanuit Europa is er een enorme steun voor de vrijescholen in Oekraïne. De Freunde der Erziehungskunst verzamelt daarvoor geld bij de scholen. Zoals al beschreven betalen de Freunde aan vrijescholen de salarissen van de leerkrachten in Oekraïne voor zover ze dat nodig hebben. Dat komt volgens hun eigen zeggen op 145.000.- per maand. Verder organiseren ze seminaren over vlucht- en traumapedagogie, bijvoorbeeld in Gorodenka in Oekraïne, net als bijvoorbeeld in Bratislava, Slowakije, waar ook veel vluchtelingen opvang krijgen. Daarnaast is er de Sophia Stichting in Oekraïne die enorm veel hulp biedt aan individuele mensen en instellingen. Hierin werken mensen uit verschillende steden en meerdere beroepsgroepen samen, zoals de vrije scholen en kleuterscholen, euritmisten en heilpedagogen. Wij konden hen tot nu toe steunen met 5000.- Euro, dankzij U als lezers!

### **Slowakije**

In Slowakije komt men aan een limiet met de opvang. De vrijeschool in Bratislava heeft nu 14 gezinnen, en ook 14 kinderen op school, de vrijeschool in Kosice heeft 8 gezinnen, en in Novy Zamek heeft men 7 gezinnen opgenomen die blijven. Dit naast de mensen die tijdelijk een rustplek nodig hebben en dan doorreizen. Het grootste probleem is de huisvesting, die ook door de overheid niet meer gevonden kan worden. Er zijn in Slowakije, en ook in Tsjechië al honderdduizenden Oekraïeners opgenomen. De vrijescholen in Slowakije gaan daarom nu een grens trekken, en mensen doorsturen naar andere landen.

Financieel gaat het nog in Slowakije, met name door de donatie van Stichting Helias. Ieder gezin dat blijft krijgt 500.- euro voor de eerste maand, daarna kan men geld van de overheid krijgen: 200.- per maand per volwassene, en 100.- per maand per kind. De opvang in de scholen gaat goed, maar daar zijn ook kosten aan verbonden. Men gaat er vanuit dat alle Oekraïeners aan werk geholpen kunnen worden. Doordat men nu een limiet stelt, zullen over een maand de kosten minder worden voor de vrijescholen, omdat de inkomens door de overheid worden betaald, of dat zij werk vinden. Het betekent wel dat de vluchtelingen naar andere landen moeten doorreizen, zoals naar Nederland.

## Dit is mijn verhaal....

Bericht van Anna Klymashko – Charkiv - 2-4-2022



Anna Klymashko is een ex vrijeschool lerares uit Charkiv. Zij deed verschillende studies, en voor de oorlog had ze net een webwinkel opgezet met massage materialen. Ook houdt ze van volksmuziek. Ik leerde haar kennen omdat ik haar moeder en familie begeleidde op weg naar Tsjechië en daarna. Anna is actief in Dopomaha.Kharkiv, waar in de vorige Nieuwsbrief aandacht voor was. Op deze foto is zij met haar man in betere tijden. Dit is haar verhaal. (CB)

*“Ik zal het kort houden. Want dit heeft een lange voorgeschiedenis, die voor mij begon toen ik 15 jaar was met de oranje revolutie...\* Heel 2021 waren we gespannen vanwege het russische*

*leger vlak bij onze grens. Ik woon in Charkiv, een stad met 1.5 miljoen inwoners, 100 kilometer van Rusland.*

*We begonnen er aan te wennen, en ik geloofde niet dat er oorlog zou komen tot 24 februari 2022. Hoe veel beter hadden we ons kunnen voorbereiden, wanneer we wakkerder waren geweest – we hadden ons huis en een flat kunnen verkopen, de bezittingen van mijn online shop kunnen verplaatsen, alle familieleden kunnen verhuizen...*

*24 februari 2022 – De eerste dag voelde ik de rillingen in mijn lichaam voor de eerste keer in mijn leven, toen ik wakker werd en de bommen hoorde. Op deze dag bezochten wij de kelder van mijn overgrootvader, waar zij schuilden in de 2e Wereldoorlog. Charkiv werd toen gebombardeerd en bezet door de nazis.*

*25 februari – We haalden alle boeken uit mijn bibliotheek om de ramen mee te beschermen. De meeste zijn wereld- en russische klassiekers. De sirenes werkten niet, dus we hadden geen tijd om naar de kelder te gaan om te schuilen. We zaten in de badkamer toen we schoten en explosies hoorden en de muren schudden.*

*26-februari – Op de derde dag besloten we om het huis te verlaten. 's Morgens om 11.00 waren we op het treinstation. Mijn moeder was na een uur verkleumd en ging terug naar huis met de hond. Onze trein, en ook enkele andere treinen kwamen niet. Mijn man en ik vertrokken om 21.00 's avonds. De trein was propvol, 8-12 mensen in een coupé. Buitenlandse studenten sliepen in de gang, boven op elkaar. De reis duurde 20 uur, we konden niet naar de wc. Er waren drie reizigers die de hele reis in de wc stonden...*

*24 maart – We begonnen in Midden-Oekraïne te leven, we hielpen onze vrienden en familieleden deze hele maand. Ieder met een eigen verhaal...Nu is niemand van mijn familie meer in Charkiv. We weten niet of we ooit nog weer naar huis terug kunnen. Het was zo'n prachtige en moderne stad. Ik heb zoveel te vertellen.*

- Over mijn oma van 82, die voor het eerst in jaren uit haar flat kwam.*
- Over mijn vriend, die een deel van zijn vinger verloor omdat een russische bom explodeerde naast de drinkwater machine.*
- Over de toestand met onderdak, mobilisatie, humanitaire hulp....*

*Genek, een man die de "Dag van de Muziek" organiseerde in Charkiv, richtte een vrijwilligers vereniging op: Dopomoha.Kharkiv. Ik sloot me daarbij aan om de burgers van Charkiv te helpen. \*\* Wij danken Cornelis en de Hulpkring voor de financiële ondersteuning!*

Anna Klymashko

\* - De oranje revolutie vond plaats in 2004, nadat de russisch gezinde Janoekovitsch onrechtmatig als president was gekozen. Begin 2005 werd de op het westen georiënteerde Joesjtsjenko gekozen. In Oost-Oekraïne was men tegen hem omdat men daar de zwaarste lasten droeg van de hervormingen van het IMF in 1994. Inderdaad heeft deze oorlog een lange voorgeschiedenis en vele gezichten, alleen al vanaf 1990 toen Oekraïne zich losmaakte van de Sovjet Unie. Maar in feite duren de spanningen al eeuwen.

\*\* - De Hulpkring steunde de vereniging Dopomoha.Kharkiv financieel. Meer daarover in de vorige Nieuwsbrief. (CB)

**VITALINA MASLOVA**, docent kunst, opleider, pionier in talloze startende projecten, traumawerk in de Karpaten, en een straat – vrijkleuterschool in Ivano-Frankovsk

Eind februari 2022.

Hallo iedereen. Ik ben Vitalina Maslova, 44 jaar. Ik heb 3 kinderen van 22, 5 en 2 jaar oud. Ik kan nu werkelijk niet goed aangeven, wie ik ben en wat ik doe. Bijvoorbeeld, de laatste twee weken kan ik geen beslissing nemen of ik een haardroger koop of niet. Blijf ik in Duitsland of ga ik naar Ierland, IJsland of kom ik nog terug naar huis. Heb ik nu een thuis? Kan ik echt terugkomen?

Donderdag 24 februari begon als een gewone donderdag: Ik werd wakker om alles voor te bereiden voor de kleuterschool-dag. Donderdag is de dag van het bakken. Ik stop de lunch voor ons drieën in dozen, kijk naar het weerbericht, en op het moment dat ik mijn telefoon in mijn handen neem, wordt heel mijn leven wat ik daarvoor had, verwoest.

Eerst zag ik het bericht van de medeoprichtster van de kleuterschool, Yaryna, de moeder van Ihor. "Het is te gevaarlijk om naar de kleuterschool te gaan, Ihor blijft thuis". Ik heb toen het nieuws bekeken en las over bombardementen op

Kyiv, Kharkiv, Chernyhiv... en ook mijn stad Ivano-Frankivsk. Het vliegveld van onze stad werd gebombardeerd, maar ik heb niets gehoord.

"We gaan naar de kleuterschool - kinderen moeten een ritme hebben" zei ik tegen mezelf, maar ik zag niemand, enkel mijn assistent. We liepen door het lege park en zagen de brandsporen en ambulances op straat. Toen we bij de kleuterschool kwamen gingen we bakken. We deden het, drie van ons. Natuurlijk, het was een gewone dag: Ik belde naar mijn man (op dat moment was hij in Kiev), sinds 5 uur 's ochtends was hij op weg naar Kharkiv (zijn oudste zoon studeerde daar). Ik was, wij waren, hij was... het is zo moeilijk om deze voorbije vormen te gebruiken, tijdens deze maand van oorlog wil ik nog zo graag de tijd terugdraaien: tot het moment waarop ik een verantwoordelijk persoon was voor mijn leven. Nu ben ik dat niet meer. Ik kan niet beslissen wat ik morgen zal doen, zal ik hier blijven waar we zijn of zal ik ergens anders heen gaan. Ik kan niet vooruitkijken omdat ik zo'n realiteit niet wil meemaken: Ik ben een vluchteling, mijn man is aan het vechten, mijn kleuterschool bestaat niet meer. Mijn familie is verdwenen: wie kan mij de garantie geven dat we weer samen zullen zijn? Waarom ben ik van huis gevlucht? Veel mensen zijn er nog, honderden vluchtelingen kwamen naar Ivano Frankivsk. De stad werd slechts 3 keer gebombardeerd, het is min of meer veilig om daar te zijn. Eigenlijk ben ik dat niet van plan. Toen we gebakken en geluncht hadden belde mijn vriendin uit Kiev me op, ze was in onze stad en wilde al die dagen dat ze er was een afspraak met me maken.

Toen ik haar vertelde dat mijn man na Kharkiv het plan heeft om direct naar het leger te gaan, reageerde ze onmiddellijk: "Ik neem je mee uit het land".

Ik had geen geld (alles wat ik had, en nog meer had ik geïnvesteerd in het project van de kleuterschool en ik was op zoek naar financiële steun). Ik had geen idee waar en hoe ik ergens heen zou kunnen gaan. Ik wil niet vluchten!!! Maar ik deed de eerste stap - haar ons mee laten nemen van de stad naar het dorp niet ver weg, om vrienden te bezoeken. Ik was er vrij zeker van dat als ik naar het buitenland zou gaan, ik een kans zou hebben om wat belangrijkere dingen van thuis mee te nemen. Maar wat denk je? Dat heb ik niet.

En het is nu zo pijnlijk om te denken aan al die mooie en nuttige dingen thuis die ik nu niet kan gebruiken. Ik heb ze allemaal met liefde gekocht. Sommige cadeautjes van vrienden. Mijn boeken, mijn schilderijen. Kwasten, verf, canvas. Mijn notitieboekjes. Mijn leven in mijn spullen.

We namen alleen wat documenten mee, mijn fluit, Nazar's viool, luiers, een beetje kleren, snacks.

Alle dingen die we meenamen hebben een speciale betekenis voor mij. T-shirt met het logo van onze kleuterschool. Mijn schoenen. Vreemde dingen uit mijn tas (je kunt je voorstellen wat er plotseling in de tas te vinden is).

We hebben geen speelgoed van thuis meegenomen. Nu hebben we veel cadeautjes, waarvan er twee heel bijzonder zijn. Een roze hond en een roze flamingo uit een medisch centrum 15 km van de Poolse grens. De aardige dame daar (we waren net in het toilet daar) gaf dit speelgoed voor mijn jongens als cadeau.



27 km in de rij voor de grens betekenden 3,5 dag in de auto. Deze dagen zijn op zich staand als een heel vreemd leven van onze "band". Soms was ik er vrij zeker van dat we allemaal al dood waren en dat dit een vagevuur was. Maar wat is erachter? De hemel? De hel?

Het belangrijkste was om 's nachts niet te slapen en genoeg water en eten te hebben. Het niet koud krijgen. Dingen vinden voor de kinderen om te doen. Geen kans hebben om je om te kleden of te douchen is niet zo moeilijk. De stroom wandelende mensen dag en nacht zien is als een nachtmerrie: kinderen en koffers, honden en baby's. Afrikaanse studenten en zwangere vrouwen.

En de voorwerpen langs de kant van de weg. Dit is een verhaal niet over mensen maar over dingen. Ik kan moeilijk alle dingen vergeten die ik langs de kant van de weg heb gezien: laptops en boeken, papieren en spijkerbroeken, babykleertjes en speelgoed. Het verhaal van de ontsnapping, het verhaal van het einde van het vorige leven. De tekens van de dood.

Om getekend te worden door de dood is het niet nodig om gebombardeerd, gewond of gedood te worden. Je hoeft alleen maar alles weg te gooien wat je met liefde hebt gedaan, gevonden, bewaard.

Ik heb het gezien. En ik kan het moeilijk vergeten.

En als je tegen me zegt dat rommel niet zo belangrijk is, betekent dat dat je het nog eens moet lezen. - Vitalina , die veel spullen verloor."

PS: En nu kortgeleden heeft besloten om naar Zweden te gaan en daar ook is aangekomen op 6 april.

**OLENA TEREKHOVA**, Architecte, Kyjiv

"In de vroege ochtend van onze nieuwe tijd schreef ik je "Carla! Het is oorlog hier!", het was 7:47 's morgens en reeds 2 uur en 47 min eerder werd ik wakker werd door twee luide explosies. En ging al meteen op zoek naar alle mogelijke nieuwsberichten en informatie over en van geliefde mensen. Ik had zelfs documenten ingepakt en een rugzak om te zorgen dat als Kyjiv gebombardeerd zou worden op dat moment, ik een besluit moest nemen. Ik herinner me de verschrikking en de verwachting van alles wat mogelijk zou zijn. Nadat we spraken in de avond ervoor, dacht ik dat het zou goed zijn om je dit nieuws te schrijven- het was als het doorstrepen van alle plannen en hoop. Maar nee..... alles veranderde in verschillende onverwachte richtingen.

Ik ben nu in Nederland en ik ben dichterbij je dan ik dacht dat ik kon zijn. Het was een lange weg hierheen.

Ik kon niet langer in Kyjiv blijven dan een dag - ik voelde me hulpeloos om het gevoel van angst te weerstaan. Misschien als ik daar langer bleef zou ik eraan wennen. Maar ik nam enkele belangrijke dingen mee en stapte in een overvolle trein naar Lviv (West-Oekraïne).

Daar heb ik een week lang nagedacht en geprobeerd om tenminste iets ..te plannen. Ik schreef verschillende e-mails aan de mensen van wie ik wist dat ik in de EU kon samenwerken. Natuurlijk schreven velen mij vanaf het begin om mij uit te nodigen te blijven. Maar ik wilde niet alleen blijven en wachten op het einde

van de oorlog, maar ook werken en mijn carrière voortzetten als dat mogelijk zou zijn.

En mijn vriendin en een collega met wie ik voor verschillende projecten heb samengewerkt, antwoordde mij: "Natuurlijk, kom naar onze stad en wij gaan door met onze projecten". Ze gaf me een contact met een groep van haar Steenwijkse vrienden die humanitaire goederen gingen verzamelen en brengen voor Oekraïne tot aan de Oekraïense grens en ze konden me meenemen op de terugweg naar Steenwijk, dus zo is het gegaan. We namen ook nog twee gezinnen mee (twee vrouwen met drie tienerkinderen) voor het humanitaire kamp bij de grens - ze wisten niet waar ze heen konden, hebben geen kennis van welke forensische taal dan ook. We zijn behouden in Nederland aangekomen. Alle mensen hebben ons bijzonder geholpen; het was zo ontroerend.

Ik heb het geluk dat ik talen ken en ervaring heb met wonen in het buitenland en het is gemakkelijker om met al deze moeilijkheden om te gaan en ik ben iedereen die zo geholpen heeft heel erg dankbaar! "

## Acties voor Oekraïne

### Dopomaha Charkiv

In de vorige Nieuwsbrief schreven wij over de hulpvereniging "Dopomaha.Kharkiv". Het geld voor hen is goed aangekomen, en ze willen hierbij heel erg bedanken voor de steun. Het geld zal met name ingezet worden om een ziekenhuis van medicijnen te voorzien.

### Kaartenactie Natalja Yeschenko



Natalja Yeschenko is schilderes en lerares op de vrijeschool in Kyjiv. Natalja is inmiddels gevlucht naar Zwitserland. Carla en Louise begonnen een actie om het beeld van de „Groene Engel“ te drukken en verkopen:

Wij hebben 1000 kaarten op A5 formaat laten drukken. Het geld wat we daar mee ophalen, gaat naar onze Hulpkring voor steun aan Oekraïne. Het is een beeld geschilderd door Natalya Yeschenko, zij heeft hier toestemming voor gegeven. De engel van de hoop tussen duister en licht. U kunt een setje van 10 kaarten bestellen à 30 euro, bij Louise Kelder, via haar mailadres.

[louisekelder@casema.nl](mailto:louisekelder@casema.nl) - Graag uw adres daarbij vermelden.

Update: De kaartenactie verloopt tot nu toe zeer voorspoedig, waarvoor we u hartelijk danken! Om en nabij 250 kaarten zijn er nog te bestellen. Er worden er overigens niet meer bijgedrukt.

## Beelden van Inna Nikolajeva

In onze Nieuwsbrieven toonden we enkele beelden van Inna Nikolajeva, schilderes en lerares aan de vrijeschool van Dnipro. Inna is gevlucht met haar 87 jarige moeder, en verblijft nu in Wenen. Met de hulp van Mercurius kreeg ze schilder-materialen, zodat ze nu weer kan werken. Dat doet haar goed. Ze kan haar nieuwe beelden meteen al presenteren op een tentoonstelling van oekraïense kunstenaars in Wenen. Dank Mercurius!

We waren in gesprek met uitgeverij Nearchus om enkele van haar beelden als kunstkaarten te drukken. Dat leek niet rendabel zijn. In plaats daarvan besloot Nearchus om met hun webwinkel ABC-Antroposofie een actie voor Oekraïne op te zetten. Met de achtergrond informatie van de Hulpkring koos ABC ervoor om de opbrengst van de actie direct aan de Stichting Sophia in Oekraïne te doneren. De lezers van deze Nieuwsbrieven leerden de Sophia Stichting al eerder kennen. Iedere hulp is daar welkom! Hieronder volgt de aankondiging van de actie.



## Actie van Webwinkel ABC Antroposofie voor Oekraïne

ABC Antroposofie voert van vrijdag 22 april tot en met donderdag 28 april een actie om geld te verzamelen voor het vrijeschoolonderwijs in Oekraïne. In de huidige oorlogsomstandigheden proberen de Waldorfscholen in Oekraïne nog iets van het onderwijs in stand te houden door online-activiteiten. De scholen zelf zijn gesloten en een deel van de kinderen en hun ouders (moeders) zijn gevlucht. De achterblijvers proberen zich om elkaar te bekommeren en vanuit sommige scholen wordt actief geprobeerd om ter plaatse aan ieder die het nodig heeft alle mogelijke hulp te bieden. Dankzij financiële steun van de internationale vrijeschoolbeweging ontvangen veel leerkrachten ook in de huidige situatie hun inkomen.

Vooruitkijkend zal er in de periode dat de oorlog beëindigd zal zijn, veel nodig zijn in en rond de scholen: het herstellen van de schade aan gebouwen en inventaris, het aanvullen van leermiddelen, extra zorg voor de kinderen – en waarschijnlijk helaas nog veel meer.

Webwinkel ABC Antroposofie wil daaraan een kleine bijdrage doen. Van 22 tot en met 28 april zal voor elke bestelling een bedrag van € 2,50 worden overgemaakt aan de Sophia Stichting, die in samenwerking met o.a. de Hulpkring Oekraïne over de benodigde contacten met de vrijeschoolbeweging in Oekraïne beschikt en die er voor kan zorgen dat het geld bij kan dragen aan de toekomst van de kinderen van Oekraïne. - [www.abc-antroposofie.nl](http://www.abc-antroposofie.nl)

## Sponsorloop Vrijeschool De Vijfster in Apeldoorn

Op 22 april houdt de vrijeschool De Vijfster in Apeldoorn een sponsorloop in het kader van de koningsspelen, zo liet directrice Esther Kasbergen ons weten. De opbrengst komt ten goede aan de Hulpkring Oekraïne. Alvast heel erg bedankt voor deze prachtige actie! In de volgende Nieuwsbrief komen we er op terug.

## Antrovista

Antrovista heeft voor de Hulpkring een pagina aangemaakt. Daarop kunt u de informatie en berichten van de Hulpkring vinden. Daarnaast is er een rubriek "Achtergronden" over de gebeurtenissen in Oekraïne. Er zijn verschillende inzichten en gevoelens over alles wat er gebeurt, en net als in coronatijd, soms best beladen. Als Hulpkring willen we ons daar niet in mengen, maar ons vooral concentreren op de hulp. De inhoud die in de rubriek "Achtergronden" komen zijn vrij om te downloaden en geheel voor verantwoording van de auteurs.

Wij danken Antrovista voor deze ondersteuning!

Hier kunt u onze pagina vinden: <https://www.antrovista.com/ukraine.html>

## Benefietconcert

Woensdagmiddag 27 april

Projectkoor "*Tranen en Troostende Engelen*" olv Madeleine Ingen Housz en de Oekraïense zangeres Maryana Golovchenko. Maryana zal MET publiek en VOOR publiek zingen. De entreeopbrengst gaat geheel naar een Project waarmee Maryana is verbonden.

### Impressie Programma koor:

- P. Stopford – lully lulla
- Schütz – Verleih uns
- M. Lauridsen – O Magnum Mysterium
- P. Vasks – Pater noster (Letland)
- J. Rheinberger – Abendlied
- N. Kedrov – Otce Nash (Rusland)
- M. Lysenko – Bozjr Welykyj (Oekraïne)



entree is 50,-, kleine beurs is welkom voor 25,- Opgeven: <https://podium-beaufort.nl/>  
Het beauforthuis - Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz – Tel: 0343 49 18 58 –  
mail: [info@beauforthuis.nl](mailto:info@beauforthuis.nl)

## Over de Hulpkring Oekraïne

De Hulpkring Oekraïne is eind februari opgericht door Cornelis Boogerd van de Werkgroep Tsjechië en Slowakije, en Carla van Dijk en Louise Kelder van de voormalige werkgroep Oekraïne en Rusland, beide werkgroepen werkten jaren met Stichting Helias samen, tot die vorig jaar besloot een andere koers te gaan varen. Wij hebben 30 jaar ervaring in ondersteuning van de vrijeschool beweging in de genoemde landen, en besloten onze krachten te bundelen en onze netwerken te verenigen voor deze actie. Daartoe konden we een rekeningnummer openen bij de Iona Stichting. We werken internationaal samen met de Freunde der Erziehungskunst, de ECSWE (European Counsel for Steiner Waldorf Education), met de landencoördinatoren van verschillende landen voor deze actie, en natuurlijk met scholen, organisaties en vele mensen in Oekraïne zelf.

In Nederland werken we samen met de Iona Stichting, het IHF (Internationaal Hulpfonds), de VVS (Vereniging van Vrije Scholen), Stichting Helias, en met lokale hulpkringen of individuele mensen die opvang aanbieden.

Wij willen in deze situatie vluchtelingen helpen aan onderdak of op andere manieren. Zo begeleiden we een aantal van hen op afstand naar opvang in Slowakije, Tsjechië of Duitsland. Verder geven we ondersteuning en informatie aan mensen die in Nederland vluchtelingen opvangen. In Oekraïne helpen wij mensen om daar te overleven en hun leven na de oorlog weer op te bouwen, waar een aantal nu al mee bezig zijn. De aandacht gaat steeds meer uit naar de financiële ondersteuning van de initiatieven in Oekraïne. De behoefte aan hulp zal nog groter worden wanneer de oorlog is afgelopen en de wederopbouw kan beginnen. Door middel van deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de acties. U kunt ons financieel steunen op onderstaande rekening.

**IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40** van de IONA Stichting, onder vermelding van NOODHULP Oekraïne, of fonds 2755. U kunt naar dit fonds ook schenken via de website van de Iona Stichting:

<https://www.iona.nl/schenken-algemeen/direct-schenken/>

Hier kunt u onze eigen pagina vinden: <https://www.antrovista.com/ukraine.html>

Hartelijk dank voor uw medeleven en ondersteuning,

*Namens de Hulpkring Oekraïne:*

Louise kelder – [louisekelder@casema.nl](mailto:louisekelder@casema.nl)

Carla van Dijk - [carlavandijk7@gmail.com](mailto:carlavandijk7@gmail.com)

Cornelis Boogerd – [meel@soverin.net](mailto:meel@soverin.net)